



Juli 2024

svenska

# Våga ta steget!

Jesus sa (till Petrus): „Kom!“ (Matt. 14:29)

**Kontakt:** Meinolf Wacker  
Kirchplatz 7  
59174 Kamen

**Mobil.:** +49-172-5638432  
**Mail:** [meinolf.wacker@go4peace.eu](mailto:meinolf.wacker@go4peace.eu)  
**Homepage** [www.go4peace.eu](http://www.go4peace.eu)

Kära vänner till go4peace,

Ska jag eller ska jag inte? Hur ofta befinner vi oss i vissa ögonblick utan att veta hur vägen kommer att fortsätta. Livet kräver beslut av oss om och om igen. Någoting verkar positiv och drar oss till sig. Vi anar nya möjligheter i livet. Men vi vet inte om vi kommer att lyckas. Vårt behov av säkerhet får oss att vara försiktiga, det håller oss ofta tillbaka.

Även för Petrus var det inte lätt att hantera ovisshet. Skulle han satsa helt på Jesus? Han kände sig som i en båt som kastas fram och tillbaka av vågorna. Men om han ville växa och överträffa sig själv, så måste han våga ta steget ut ur sin säkerhet. Jesus uppmuntrade honom och ropade: „Kom!“ (Matt. 14:29)

En ung student insåg att hennes hemland inte erbjöd henne de framtidsutsikter som hon drömde om. Därför hade hon redan tidigt bestämt sig att gå till ett annat land efter studenten. Det var inte lätt att lämna sin familj och att se den bara sällan framledes. Ändå vågade hon att ta steget, i förtroende på Jesu löfte att aldrig lämna oss ensamma. Under de följande månaderna och åren var det inte lätt för henne. Ofta kände hon sig ensam. Men hon behöll kraften att fortsätta och gå sin väg. Nu då hon har avslutat sina studier med goda resultat och har hittat ett bra jobb säger hon: ”Jag är glad att jag vågade ta steget efter studenten!”

När ett beslut har fattats betyder det inte att allting kommer att gå bra. Men vi får lita på Petrus' erfarenhet. När han riskerar att gå under då kommer en hand som räddar honom och drar honom in i båten. **Våga ta steget!**

Meinolf Wacker & go4peace-teamet