



Februari 2023

svenska

Jag är älskad!

**Jesus såg på honom
med kärlek.**

(Mark. 10:21)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Kära vänner till go4peace,

det spelar ingen roll hur ung eller gammal du är, om du är kvinna eller man, längtan att vara älskad är alltid där! Då och då händer det att livet ger oss ögonblick då den här längtan når sin uppfyllelse. Psykologer kallar de här ögonblicken för „närvaro-upplevelser“. Jag var med om en sådan upplevelse för några år sen. Med några vänner vandrade jag i fjällen. På över 2500 meters höjd slog vi upp våra tält. Att sova var inte att tänka på under natten. Så la jag mig med mit liggunderlag på en stor klippa. Ovanför mig strålade stjärnhimlen. Plötsligt var jag så överväldigad av den här anblicken att tårarna började rulla. Den lilla människan som var jag låg mitt i det oändliga universum. Jag kände mitt unikt liv. Med ens blev det klart för mig: Du är önskad, oändligt älskad! Den här vissheten har aldrig lämnat mig.

En sådan erfarenhet gjorde nog även en ung man i biblisk tid. Han hade uppfyllt alla budord i den judiska lagen men det räckte inte för honom. Hans hunger hade inte stillats än. Med den här längtan kom han till Jesus. Självklart visste Jesus genast vad det var frågan om. Han kände hungern att vara älskad. Därför såg Jesus på honom med kärlek och omfamnade honom.

Det är det som är kallelse. Livet omfamnar dig. Och du känner att du är gjort för något stort. Du vågar och börjar gå. Jag hade mött Yulia från Ukraina. Hon kom från Kherson. Under tårar hade hon berättat för mig att de hade nästen ingen el i Luchansky-sjukhuset i hennes stad. 9 generatorer hade vi redan ordnat. Det fanns inga fler på marknaden. Men jag kände: Försök en gång till! Efter två timmars sökande på nätet fick jag en impuls: Leta en minut till. Jag gav inte upp. Och just där det hade stått ”slutsåld” och ”för närvarande inte tillgänglig” där hittade jag nu en modell med 7,5 kilowatt effekt. Några dagar senare levererades den. När lastbilsföraren lastade av generatorn sa jag till honom: ”Den här ska nu till Ukraina till Kherson!”. Då klappade han mig på axeln med tårar i ögonen och sa: ”That made my day! – Tack för ert engagemang för mänskligheten. Jag är libanes. Jag vet vad det betyder att få hjälp!” I detta ögonblick kände jag mig djupt älskad igen, omfamnad av livet – omfamnad av Gud. Tro på det: Livet vill omfamna även dig och visa dig: **Jag är älskad** – oändligt älskad!

Meinolf Wacker & go4peace-Team