



Februari 2022

svenska

Han sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. (Luk. 10:1)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Tillsammans – hur annars?!
Together – what could be better?!

Kära vänner till go4peace,

varje dag var han tvungen att gå till fots. För 2000 år sedan var det ingen som ens tänkte på bilar. Han hade inte mycket tid kvar på jorden, Jesus från Nasaret. Därför funderade han på hur han skulle kunna nå de många människor som han tyckte så mycket om. För honom var det omöjligt att gå till alla byar själv. Då fick han en idé utav sin gudomliga fantasi.

Han som kom från den gudomliga kärleken skulle vara närvarande överallt där människor möttes i den här kärleken. Så lovade han sina vänner att vara mitt ibland dem när de samlades i hans namn som är kärlek. (Matt. 18:20) Det behövs åtminstone två personer för att det ska kunna uppstå detta rum för Jesus mellan dem. Den här erfarenheten gjorde lärjungarna efter Jesu uppståelse. Och i den här erfarenhetens ljus förstod de varför Jesus sände dem till de många byarna två och två. Även om han inte kunde ses med ögonen, så var han ändå där som person.

Har du lust att göra den här erfarenheten som innebär en djup glädje? Leta då efter en eller två personer som har samma önskan i hjärtat. Försök att vara helt öppna och ärliga med varandra och att hjälpa varandra med allt det som livet kräver av er. Träffa varandra ofta och lyssna på varandra noga. Då kommer Jesus att vara mitt ibland er och han kommer att ge er det ljus och den glädje som ni just då behöver i er livssituation. Har du redan kommit på vem som du skulle vilja följa den här vägen med?

Och här kommer Tomás' berättelse. „Efter julen hade jag åkt hem till några vänner för ett par dagar. Vi hade mycket tid för varandra. Vi tog långa promenader, planerade tillsammans go4peace-året och satt vid den öppna spisen. Min själ var full av glädje. En lätthet och djup fred fyllde mig. När jag satt på bussen till Tjeckien igen förstod jag att Jesus hade varit med oss hela tiden. Honom ville jag följa. Jag bestämde mig för att fortsätta att fördjupa den här levande relationen till mina vänner. Nu pratar vi i telefon ofta och lever – på distans – med Jesus ibland oss. Sedan dess gäller för mig: **„Tillsammans – hur annars?! – Together, what could be better?!**

Meinolf Wacker & go4peace-Team